

Het heeft geonweerd, maar in de Londense gevangenis van Wandsworth staan heel wat gevangenen bij het raam te luisteren naar het getimmer dat ze maar al te goed kennen... Een van hen wordt vanavond opgehangen.



Is hij klaar?

Ja, chef!



Het is tijd, kolonel. Handen op de rug!

M... maar...!



Heel? En m'n laatste beroep? Het is nog veel te vroeg! Née!

Uw beroep werd verworpen. Uw leven in dienst van het kwaad eindigt hier.



Hell, nee! Dat kan niet!



Prijs uw ziel liever bij de duivel aan, kolonel Olrik. Onze maatschappij heeft u ter dood veroordeeld.



Beul, doe je werk!

Nee!



CLAC



NEEEEEEE!



Opstaan, kolonel! Uw paleisleventje is voorbij. U moet uw suite delen.

Hè...?



Wat een nachtmerrie!



Tja, wat wilt u, het is lente. Dan kiemt ook de misdaad weer.



Ik hoop dat deze heren zich een beetje gedragen.

Probeer vooral niet ons de les te lezen, vreemdeling.



Ik laat jullie rustig kennismaken. Als het een beetje meezit, zijn jullie snel weer van elkaar verlost. Jullie weten wat ik bedoel...



Zodra er iemand opgehangen wordt, is er weer een cel vrij.

Ha! Ha! Ha!



Ik laat de stropdas graag aan de oudere generatie.

Let op je woorden, jongeman. Je zou nog staan kijken.



Stil, allebei! Luister, Edwann... dat geluid herken ik overal. Precies op tijd!



Daarop duikt uit het opentrekende wolkendek boven Londen een Westland Lysander op.



Het vliegtuig duikt naar de Theems en vliegt erg laag stroomopwaarts, tot grote verbazing van de voorbijgangers.



Ter hoogte van Scotland Yard voert de piloot een spectaculair manoeuvre uit. De passagier achterin schuift intussen de koepel open.









Die avond, in de Centaur Club...

Arme Francis!  
Ik neem aan dat je op je lip hebt moeten bijten om die arrogante jongeman niet op zijn nummer te zetten.



Ik dacht heel even dat kolonel Cartwright door het lint zou gaan. Ik weet niet via welk politiek opstapje die jongeman daar terechtgekomen is, maar van inlichtingenwerk heeft hij duidelijk geen kaas gegeten. Tien dagen! Alsof ik maar even met de vingers moet knippen om de zaak op te lossen!



Ik vertrek morgen naar Cornwall. Het eiland Corineus dat in het pamflet genoemd wordt, ligt tegenover Longval, vlak bij Penzance. Als ik de aanslag niet kan voorkomen, ben ik tenminste ter plaatse en kan ik snel reageren.



Zoals je weet, wordt het prototype van de kleine graafmachine die ik voor de regering heb ontworpen over een paar dagen ook naar Cornwall gebracht. Ik mag er niet aan denken dat de terroristen daar hun doelwit van hebben gemaakt.



Goed dat je me eraan herinnert. Ik regel de beveiliging van het transport van de Mol zodra ik terug ben. Kom op! Het is bedtijd.



Ondertussen zijn in de gevangenis van Wandsworth de lichten al lang gedoofd, maar niet iedereen slaapt...

Pssst!... Rival, slaap je?



Dat probeer ik...  
Wat wil je?



Denk je... dat ze ons zullen ophangen?

Ach nee, idioot!



We hebben toch niemand vermoord! En de Grote Druide laat ons niet in de steek. Dat is na vandaag wel duidelijk: als hij zegt dat hij iets gaat doen, houdt hij woord!

Konden we die beroemde schat maar vinden...



Dat zou alles zoveel...

Houd je mond, idioot! Geen woord daarover...

...als we niet alleen zijn!

De volgende dag, kort na de middag.  
In het westen van het graafschap Cornwall hangt  
een dichte mist over het eiland Corineus.



Ongelooflijk! Zijn die gevaarlijke gekken helemaal  
naar Londen gereisd om hun aanslag aan te kondigen?  
Wat heeft de politie gedaan, brigadier Penantock?

Meneer de burgemeester... Zoals u weet, zijn we onder-  
bemand. Maar alle eenheden in het district houden  
de hotspots in de gaten. Dat kan ik u verzekeren!



Er is storm op komst. We moeten het terrein  
evacueren. Het werk wordt morgen hervat.  
Zonder verdere tegenslagen zijn we klaar  
wanneer de prins de eerste steen komt leggen.  
Kun je dat bevestigen, Stuart?

Yes, sir.

Moge Saint Ives dat horen!  
Jullie zijn allemaal erg  
optimistisch.



Vergeet niet dat de traditie dit  
eiland linkt aan de legendarische  
plek Avalon, en dat fanatici dat  
beschouwen als...



Heren, we moeten gaan.  
Over een paar minuten zien  
we niets meer. En dan  
zal de vloed...



We zien elkaar in de pub.

Alright!



Goeie God! Net op tijd. Door die verdomde  
mist zien we de weg straks niet meer!

