

WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE KEIZERKOP



WILLY VANDERSTEEN

# SUSKE EN WISKE

## DE KEIZERKOP



Scenario: PETER VAN GUCHT  
Tekeningen: WOUT SCHOONIS

STANDAARD UITGEVERIJ



HET ROMEINSE RIJK, ERGENS ROND ROME.

Vooruit, mijn protse taart! Ik bedoel trotse paard!  
We moeten hem raatkwijken euh... kwijtraken!

Oh nee!

1

Het paard van Tyfus is sneller!  
Een echte vlotboel... euh volbloed!

Geef het op, Lapsus! Die versleten knol  
kan niet op tegen mijn Harundo!

Vermaat het geer!  
Euh... vergeet het maar!

2

Een klipe doof!

Geef je over! Je kan geen  
kant meer op, oude man!

3

Oude man?! Ha! Ik was de beste  
vaardzwechter van Rome! Euh... ik bedoel...

Je wordt steeds ouder  
en verwarder. Een  
keizer onwaardig!

Tijd voor  
verandering!

AAARGHH!!

PATS!

4



Oh nee! Ik pal te vletter!



Die is er geweest, Harundo. Ik zou zijn lichaam moeten verbergen, maar hij ligt buiten mijn bereik.



Niet erg, dit onttrekt hem genoeg aan het zicht...



Komaan, Harundo. We moeten de pretoriaanse garde onderscheppen. Ze zijn op zoek naar de keizer, maar ze mogen hem niet vinden.



Ik zal hun het droeve nieuws melden... snik snik... met overtuigend bewijs...



...en dan word ik, magistraat Tyfus Tuber Nasum, de nieuwe keizer! Hahaha!

EEN MAAND LATER IN ATUATUCA TUNGRORUM... BETER BEKEND ALS TONGEREN.

Lambix! Groot nieuws! Er...

HALT!



Wiskilde, hoe spreek je de baas van Tongeren aan?

Mijn excuus! Aedilis Lambix!



Mijnheer Aedilis Lambix! Wel, wat is dat grote nieuws?

Er is een nieuwe keizer!



PRFFT!











\*SINGER-SONGWRITER.



Door mijn ogen... mijn eigen ogen...  
onverbogen... met mededogen...  
door eigen ogen... om te zien  
wie ik werkelijk ben...



Dat was prachtig...

Ontroerend...



Snik snok... heel mooi...  
echt iets voor een  
keizerlijk concert!



Maar heb  
je ook iets  
voor mij?

U bedoelt... geld? Helaas...  
ik ben een arme beginnende  
muzikante en...



Afgewezen!



Wat?! Maar...  
ze was geweldig!!

Mja, viel niet  
tegen. Volgende!



**NA DE AUDITIE.**

Ik ben het beu! Zo'n talent laten gaan!  
En die brulapen van jou neemt hij wél aan!

Gothix toch! Je  
lijkt wel jaloers!



Onzin! Lambix is corrupt!  
Muzikanten, architecten, zaken-  
mensen... Ze mogen enkel in  
Tongeren werken als ze hem  
steekpenningen betalen!  
Zie je dat dan niet?!



Wanneer ga jij je ogen  
eens openen, Sjaslix!!

Maar!...



**LAATER...**

Goed, jij mag hier zaken doen.

Bah... nu ontvangt hij weer  
steekpenningen van een handelaar...  
Dit moet stoppen...!







Hé, daar heb je Riolix, de journalist met het dagelijkse nieuws...



Nee, maar dat is interessant!



Lambix, het is mijn plicht als je persoonlijke hoofdassistente om je te waarschuwen. Je personeel mort...

Wat? Omdat ik een centje tracht bij te verdienen als Aedilis?



Met alles respect, heer, maar dat is corruptie.

Pft! En mijn pensioen dan, Sidonilde? Haspengouwse wijn is duur en ik wil er zo weinig mogelijk water in.



Het zet kwaad bloed. Jaloezie. Het keert zich tegen je. Gothix loopt erbij met een gezicht als een onweerswolk.

O ja? Eén donderslag en ik stuur hem de laan uit! En hou er maar over op!



Maar luister dan toch...

Ah! Er is post!



Fedexis is hier met de nieuwe keizerkop!

Ah! Mooi zo. Zet maar neer.



Hier tekenen, o Aedilis! Enneuh, ik zou die kop maar meteen plaatsen.

Waarom?



Het nieuws nog niet gehoord? Keizer Tyfus was vorige week in Gesoriacum\*. De plaatselijke Aedilis vergat de kop van het keizerbeeld te vervangen.

Oei! Kreeg hij een berisping?



Veel erger, heer Lambix. De keizer liet hem onmiddellijk afzetten.

Echt?! Dan neem ik geen risico!



Laat Prutserix meteen de nieuwe kop op het keizerbeeld zetten.

